

## CROSS HEUSDEN 25 JAAR

De eerste cross kwam er op initiatief van Martin Schepens ( veearts te Heusden), Henri De Lathouwer ( manege uitbater en voorzitter van de Schelderuiters ), Philippe Boterdaele ( landbouwer ) en last but not least Luc Lucas (bestuurslid Gentse Rijvereniging ). Het opzet was om de rijverenigingen van Heusden dichterbij elkaar te brengen.

Twee dagen voor de eerste Cross verongelukte Frederik, de zoon van Henri. De cross is toch doorgedaan op uitdrukkelijk verzoek van Henri. Als eerbetoon aan Frederik noemt onze cross sindsdien "Memorial Frederik De Lathouwer".

In de beginjaren was er slechts één reeks met in feite alleen maar jachthindernissen.

Vrij snel is er een bestuur gekomen met vertegenwoordigers van de verschillende rijverenigingen. Aanvankelijk Schelderuiters en Gentse Rijvereniging. Later zijn de Artevelderuiters erbij gekomen en ook gedurende enkele jaren de Ponderosa ( Luc Trivier ). Van in het begin was er een sterke betrokkenheid van de gemeente, die ons initiatief zeer genegen was en nog steeds is. Dit gaat van het schenken van medailles en bekertjes tot het gratis ter beschikking stellen van tent, geluidsinstallatie en het verlenen van logistieke steun. Het crosscomité wenst de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur hiervoor uitdrukkelijk te bedanken.

Gaandeweg is onze cross geëvolueerd naar een wedstrijd met echte cross hindernissen en met verschillende reeksen. Het bestuur is een VZW geworden. Elk jaar zijn er veel sponsors ( zie affiche ) waarvoor dank.

Cross Heusden was de eerste in de streek en is in de loop der jaren een begrip geworden.

Een dergelijk evenement organiseren kan niet zonder de hulp van velen. De landbouwers en eigenaars van gronden die hun terrein gratis ter beschikking stellen. Onze sponsors en sympathisanten voor de financiële steun. De gemeente zoals hierboven vermeld. De talloze medewerkers : hindernisrechters, jurytoren enz., kortom iedereen die op één of andere manier betrokken is bij de organisatie. Ten slotte ook de deelnemers waarbij er zijn die bijna alle edities hebben meegereden.

Aan al deze mensen een dikke merci. Dank zij jullie leeft onze cross meer dan ooit. Om onze dankbaarheid te tonen gaan we met het bestuur op 18 mei 2019 een feestje geven, meer info hierover volgt later.

Crosscomité Heusden

Martin Schepens, Henri De Lathouwer, William Vandooren, Filip Claeys, Jean-Paul Burms, Franky Claeys, Kristof Schepens, Gilles De Smet, Luc Lucas.